

Hofjægermesterens tale til den afgående Konge

Kongefesten i Skyttehuset d. 7. september, 2019.

Kære Lars.

Som din Hofjægermester er det mig en stor glæde at kunne takke dig for samarbejdet i din regeringstid. Det er hofjægermesterens pligt at stå til rådighed for kongen 24/7, og Anna Marie kan bevidne, at jeg har sovet med telefonen ved min side for at kunne træde til, hvis Kongen skulle have behov for assistance midt om natten. Det er først sket, at han ikke har kunnet huske hvor han boede. Men jeg må sige, at jeg ikke er blevet overbebyrdet med opgaver, og det er jeg naturligvis taknemmelig for.

Din regeringstid har været præget af fred og ro – der har ikke været behov for oprustning af Skyttelavets arsenal – men til gengæld har der været rejst tvivl om din retmæssige adkomst til tronen, og det er jo en alvorlig sag. Jeg tror ikke det før er hændt, at vi har valgt en konge, som ikke formelt var medlem af Skyttelavet, men ved generalforsamlingen, hvor jeg desværre ikke kunne være til stede og støtte dig, blev det hævdet, at du aldrig havde deltaget i optagelsesceremonien med grøn bitter og afsyngelse af slagsangen – på trods af betalt kontingent. Det må alene være Ministeriets fejl og det er der nu rådet bod på, så du i hvert fald kan udtræde af kongeværdigheden som fuldgældigt medlem.

Du er jo fra Samsø, og det er du med rette stolt af. Det er også meget passende, for i middelalderen tilhørte Samsø kongen. Der er resterne af intet mindre end tre kongeborge på øen. Samsø har flere gange været givet som morgengave til dronninger og elskerinder. Du begyndte din karriere derovre med at slå på tromme, men sidenhen, efter du emigrerede, har du jo udviklet dig til en succesfuld forretningsmand. Jeg ved ikke om det er noget med vandet derovre på øen, men der noget med succes i forretninger og så det at stamme fra Samsø.

På en lillebitte, grund på Samsø stod der engang et skævt bindingsværkshus med stråtag. Det var omkring 1900-tallet beboet af et ægtepar som hed Jørgensen og hvis ældste søn, John, valgte at emigrere til USA. John fik en søn, Theodore, som igen fik en søn, der blev døbt Ted. Denne Ted Jørgensen var angiveligt en vild krabat og gjorde som 17-årig den jævnaldrende Jacklyn Gise gravid. Parret fik en søn, som de kaldte Jeff. Men på grund af alkoholproblemer og udskejelser med andre kvinder forlod Ted få år senere sin familie.

Nu, 50 år senere, er Teds søn, Jeff, verdens mest velhavende mand. Jeff Bezos, hedder han. Efternavnet skyldes, at Jacklyn Gise kort efter bruddet mødte den cubanske immigrant Miguel Bezos, der adopterede Jeff. Da en journalist i 2012 opsøgte Jeff Bezos' biologiske far, fik begge sig en overraskelse. Ted Jørgensen anede nemlig ikke, hvad journalisten talte om. Han var slet ikke klar over, at hans søn - Jeff Preston Jørgensen - var Amazon.com-stifteren og mangemilliardæren Jeff Bezos. Sådan kan det gå, når man stammer fra Samsø.

Nu slipper du så kongeværdigheden og må næste år som ekskonge bære tyreskjoldet, det ældste klenodie i Skyttelavets samling. Som du ved, er der på bagsiden af dette et skudhul. Om det er en frustreret hofjægermester eller en jaloux ægtefælle der har skudt en tidligere ekskonge i ryggen ved vi ikke, men lad nu ikke noget komme bag på dig i det kommende år.

Jens Tang Christensen
Hofjægermester