

Ekskongens tale til damerne

Kongefesten d. 8. september 2018 på Restaurant Merlot.

Nu er det jo ofte sådan, at hvis folk skal tale om et emne, som de har begrænset viden om, benytter de sig af at citere kendte eller kloge mennesker, som ved mere om det, og da det nu er traditionen, at ekskongen skal holde talen for damerne, vil jeg bede selskabet om at bære over med mig, hvis jeg skulle benytte mig af samme kneb.

Mit erfaringsgrundlag med hensyn til damer er nemlig begrænset. Det skyldes flere ting. For det første var jeg i mine yngre år direkte bange for at nærme mig dem... Da jeg overvandt den første skræk, brændte jeg ofte fingrene, og sidenhen besluttede jeg mig for, at den fejl at gifte sig, den begår man kun én gang – og det lægger jo en naturlig begrænsning på erfaringerne.

Men kære damer, til sagen. Jeg vil sige som skuespilleren Sean Connery: Jeg holder af damer, jeg forstår dem ikke, men jeg holder af dem – og han skulle jo om nogen vide det.

Men hvordan skulle vi mindre perfekte skabninger også kunne forstå dette ophøjede, perfekte væsen, som kvinden er. Da Gud havde skabt Adam indså han, at det måtte kunne gøres bedre. Derfor udtog han et ribben, og ved hjælp af noget genmanipulation fik han skabt det perfekte. At hun så ikke kunne holde sig fra æbler, er en anden historie.

Jeres kærlighed er grænseløs og det samme er jeres bebrejdelser, når vi overskrider vores beføjelser, eller i for høj grad følger vores naturlige, maskuline tilbøjeligheder. Så er vi ikke i tvivl om, at jeres grænseløse kærlighed har visse betingelser tilknyttet.

Jeres skønhed er en kilde til evig fortryllelse og glæde hos os mænd. Og I bliver smukkere og smukkere med årene, selvom vedligeholdelsesudgifterne naturligt nok også stiger.

Vi kan ikke leve uden jer damer, vores liv ville være fattigt uden. Hvor hyggeligt det end kan være at sidde i en jagthytte sammen med andre mænd eller at mødes i Skyttelaugets til kammeratligt samvær, så er det kun hyggeligt fordi vi ved, at vi bagefter skal hjem til kvinden i vort liv.

Den amerikanske humorist Mark Twain stillede spørgsmålet: Hvad, mine herrer, ville menneskeheden have været uden kvinden? – Den ville have været fåtallig, umådeligt fåtallig.

Men hvor stor jeres hengivenhed for og overbærenhed med os mænd end er, så er I jo også i høj grad jer selv og ikke altid lette at blive klog på. Den amerikanske science fiction forfatter Robert A. Heinlein sagde det meget rammende: Kvinder og katte gør som det passer dem – og mænd og hunde skulle tage at slappe af, og vænne sig til det.

Mine Herrer! Jeg vil bede jer rejse jer og udbringe en skål for de skønne damer!

For Damerne – skål!

Jens Tang Christensen

Ekskonge

Anyone who says he can see through women is missing a lot. Groucho Marx